



Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.189. Vrijdag 28 november 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

**Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088**



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden van ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer

06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Gedoopt in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest

Zondag 23 november 2025 werd Loek van Gageldonk gedoopt in de H. Gummaruskerk, van harte proficiat met het doopsel. Wij wensen Loek een liefdevol hart toe. Een hart dat mensen bemint. Maar vooral veel zegen. Wordt heel gelukkig, lieve Loek.



IN MEMORIAM

Op 10 november 2025 namen we in het crematorium te Breda afscheid van Walther Swagemakers (86). Moge Walther rusten in vrede, sterkte gewenst voor de nabestaanden. In het crematorium te Oosterhout werd afscheid genomen van Corry van Gageldonk (91), moge zij rusten in vrede veel troost voor de nabestaanden. Zaterdag 22 november 2025 was in de H. Gummaruskerk de uitvaartviering van Jo van Oosterhout (88), zij overleed in haar huisje op het begijnhof in Breda, waar zij 46 jaar gewoond heeft. Na de uitvaartviering werd zij begraven op het parochiekerkhof van haar geboorteplaats Wagenberg.

Kerstgezinsviering H. Gummaruskerk – Wagenberg
Giny van der Korput, pastoraal werker

Beste ouders/verzorgers,

Met de school zijn we al bezig om de kerstviering voor te bereiden. Ook de Vijf Heiligen Parochie wil weer een Kerstgezinsviering organiseren in de H. Gummaruskerk in Wagenberg. Deze viering is voor alle kinderen die wonen in onze parochie en graag mee willen doen. Pastoraal werker Giny van der Korput zal in deze viering voorgaan.

De gezinsviering vindt plaats op **woensdag 24 december aanstaande om 18.30 uur** in de H. Gummaruskerk. Wij zijn blij dat Het Opstaporkest en JOW Jeugdorkesten van Harmonie O.V.U. uit Wagenberg deze viering weer muzikaal willen verzorgen.

Voor deze viering zijn we op zoek naar: kinderen, die iets willen voorlezen,
kinderen, die met een kaarsje willen lopen ,
kinderen, die in het kerstverhaal een personage willen uitbeelden zoals Maria, Jozef, engelen, herders, schapen ...

U kunt hierop reageren door een mailtje te sturen naar Giny van der Korput,
ginyvdkorput@gmail.com

Graag ontvangen we uw reactie **uiterlijk 8 december aanstaande** in verband met de planning en organisatie.

We hebben al **een oefenmoment** vastgesteld op **woensdag 17 december aanstaande om 13.30 uur** in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

Natuurlijk verwachten wij zoals in de voorbije jaren veel positieve reacties.



Caritascollecte 7 en 13 december: Kerstattenties

Kerstmis: een feest van licht en gezelligheid. Maar niet voor iedereen: gemis van dierbaren, eenzaamheid, een moeilijke periode in het leven....

Al een aantal jaren organiseert de Caritasinstelling van de Vijf Heiligen Parochie daarom in deze periode **de kerstattentie-actie**.

In de week voor Kerstmis worden door een aantal vrijwilligers kleine attenties bezorgd bij mensen die juist in deze periode wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Om zo toch een beetje licht te brengen in donkere dagen.

Met uw bijdrage in de caritascollecte op **7 december** in Made en Wagenberg en op **13 december** in Terheijden ondersteunt u deze actie.

Een gift voor deze actie in een van de parochiekantoren is ook van harte welkom.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Christelijke Hoop is geen goedkoop optimisme , maar een kracht die de toekomst opent.
(Pater Dominicaan Richard Steenvoorde op de Katholieke Jongerendag 2025
die door 700 jongeren bezocht werd)

Sterke tijden

De Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd zijn de vier sterke liturgische tijden in het kerkelijk jaar. In die sterke tijden komt één onderdeel van de christelijke boodschap in alle vieringen sterk naar voren. Naast deze sterke tijden is er dan nog 'de tijd door het jaar'. De Advent en de Veertigdagentijd hebben paars als liturgische kleur, de Kersttijd en de Paastijd hebben wit als liturgische kleur en in de tijd door het jaar is groen de liturgische kleur.

De Advent

In de weken voor Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus maar zij staan zeker ook stil bij Jezus als de Christus en Messias (Verlosser). Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd. De advent omvat ongeveer 4 weken en begint op de vooravond van de zondag die valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op de avond van 24 december, dan begint de Kersttijd. De Advent telt altijd vier zondagen.

De vier zondagen worden ook wel genoemd naar de beginwoorden van de openingszang op deze vier zondagen in de Gregoriaanse mis, het introïtus: Zondag Ad te levavi, zondag Populus Sion, zondag Gaudete en zondag Rorate Caeli.

Advent , tijd van inkeer, naar binnen keren, een pas op de plaats.

Licht op de Adventskrans

Advent: Vier kaarsen op een krans van groen, vier zondagen op weg naar het kerstfeest , elke zondag wordt er één kaars meer aangestoken, het Licht komt dichterbij.

Bij de eerste kaars (30 november):

***Soms zijn mensen bijna-blinden
met de nacht om zich heen
met duisternis in zichzelf.***

***Dan verschijnen dromen, visioenen
van wat nog niet is,***

nog niet zijn kan:

***zwaarden, omgesmeed
tot ploegijzers.***

***Vrede zal er zijn, wereldwijd,
ooit eens...***



Bij de tweede kaars (7 december) :

Wintertij alom

en alle groei tot stilstand gekomen.

takken kaal en akkers die braak liggen.

Maar zie en hoor:

een twijg ontspruit

aan schijnbaar dood hout.

Wat onmogelijk leek, gebeurt:



*een wolf naast het lam
een kind speelt bij het hol van de adder.
Geen mens die nog kwaad doet.
Kan het nog mooier worden?*

Als de hele wereld zwijgt, maakt zelfs één stem indruk. (Malala Yousafzai)

Het A- jaar, het B- jaar en het C-jaar

In het weekend van 29-30 november a.s. vieren we de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Die zondag begint ook een nieuw kerkelijk jaar, dat loopt vanaf de eerste zondag van de advent in 2025 tot en met het feest van Christus, Koning van het heelal, de laatste zondag voor de Advent van 2026. Dit nieuwe kerkelijke jaar is een zogenaamd A-jaar.

Na het Tweede Vaticaans Concilie werd een nieuw rooster voor de lezingen uit het Evangelie op de zondagen opgesteld, bestaande uit A-, B- en C-jaren. In het A-jaar wordt er gelezen uit het Matteüs-evangelie, in het B-jaar uit het Marcus-evangelie en in een C-jaar uit het Lucas-evangelie. Het Johannes-evangelie wordt incidenteel in elk van deze jaren gelezen. Het woord evangelie wijst naar de goede boodschap die Jezus heeft verkondigd.



Wie was Matteüs?

Matteüs was een van de twaalf apostelen. Aanvankelijk was hij tollenaar van beroep, belastingambtenaar in dienst van de Romeinse bezetter en derhalve een verre van populaire persoon. Jezus zag Matteüs bij het tolkantoor en zei tegen hem: 'Volg mij' en Matteüs stond op en volgde Hem. Marcus en Lucas noemen Matteüs Levi.

Matteüs wordt vaak afgebeeld met een mens of een engel bij zich, omdat hij zijn evangelie begint met de stamboom van Jezus waarmee hij de nadruk vestigt op de menswording van Jezus. Het evangelie van Matteüs heeft zo rond het jaar 75 na Christus zijn vorm gekregen. Waarschijnlijk is het ontstaan in Antiochië, in het huidige Turkije.

Het evangelie van Mattheüs beschouwt Jezus vooral als leraar, een leraar in wiens lessen de teksten van de profeten uit het Oude Testament hun volle betekenis krijgen. Matteüs heeft de uitspraken van Jezus bij elkaar gebracht in grote redevoueringen.

Iedere verandering in het leven is een kans voor een nieuw begin (Martin Buber)

Kom tot ons, de wereld wacht

Bij het aansteken van een kaars aan de Adventskrans wordt door onze koren het lied 'Kom tot ons, de wereld wacht' gezongen. Dit lied is een vertaling van 'Nun komm, der Heiden Heiland' van Maarten Luther (1483-1546), een uitgetreden pater Augustijn die de wegbereider van de reformatie zou worden, zo vertaalde hij de Bijbel in het Duits.

De tekst van het lied van Luther is weer een bewerking van de adventshymne **Veni redemptor gentium** van Aurelius Ambrosius (340-397), bisschop van Milaan. De melodie is afgeleid van de Gregoriaanse melodie. De Nederlandse vertaling van het Luther-lied is van Jan Willem Schulte Nordholt.

Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God Maria's kind.

Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneshijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.



Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer
die de hel zijn doorgestaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in 't hemelrijk
Vader, Zoon en Geest gelijk
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.



Het Gregoriaans is religieus erfgoed. We moeten het koesteren, niet in een kast zetten zoals een porseleinen servies. Het is levend, het is van alle tijden. (Cyriel Tonnaer, docent Gregoriaans)

Verhalenwedstrijd: Deel jouw verhaal van hoop

Hoopvolle verhalen staan centraal tijdens een wedstrijd die de campagnewebsite Beweging van Hoop heeft uitgeschreven aan het einde van het jubeljaar 2025, waarin 'hoop' een centraal thema is. Mensen worden uitgenodigd om kleine verhalen of voorvallen die hen hoop geven te delen. Het mag gaan over hoop die anderen hen geven of over hoop die ze zelf met mensen in hun omgeving delen. Al lijkt dat niet altijd zo, er zijn heel veel mensen die met ogenschijnlijk kleine dingen een groot verschil maken in het leven van een ander.

Hopeful Friday

Gezocht worden verhalen over geluk, liefde, broederschap, verbinding en hoop. Verhalen over toevallige ontmoetingen die uitgroeiden naar een diepe vriendschap.

Verhalen over lokale projecten en initiatieven van hoop. Verhalen ook over kleine alledaagse gebeurtenissen, die laten zien dat er in een wereld vol conflicten en onrust nog steeds meer goed gaat dan fout. Deze verhalen kunnen ingestuurd worden tot en met 31 december 2025. Op vrijdag 16 januari 2026 wordt bekend gemaakt welk verhaal door de jury als winnaar is gekozen. Dit gebeurt tijdens een inspiratiedag van de 'Beweging van hoop' die de naam #Hopeful Friday heeft meegekregen. De winnende verhaalschrijver wordt beloond met een bedrag van duizend euro dat aan een project van hoop besteed mag worden.

Beweging van hoop

De 'Beweging van hoop' is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Partners in het project zijn Alpha Nederland, Kansfonds, KRO-NCRV, VKMO en de Week Nederlandse Missionaris.

Verhalen van hoop insturen kan via bewegingvanhoop.nl

In de herfst mogen we erop vertrouwen dat wat leeft in het verborgene wordt bewaard voor een nieuwe lente.



Vierde reis van hoop 2026

Samen zijn we als missionaire parochie op weg, door nieuwe stappen te zetten, op weg naar een toekomst die deels onbekend is. We spreken over een kerk die erop uitgaat, die niet bang is zichzelf te laten zien en horen in een samenleving die niet langer christelijk is. We spreken over een missionaire kerk, maar de weg naar een missionaire kerk is nog veel belangrijker. Deze weg is een Reis van Hoop! In zes bijeenkomsten geeft de werkgroep Missionaire Parochie presentaties over de thema's: **gastvrijheid** (hoe worden wij een uitnodigende kerk), **huis van gebed** (identiteit), **de Heilige Geest**, **cultuurverandering**, **leiderschap** en **naar buiten gaan**.

Na de presentaties gaan we hierover met elkaar in gesprek. Reis je met ons mee?

Binnenkort starten we met een nieuwe Reis van hoop!

Aanmelden: info@catharina-parochie.nl

Januari- Februari 2026

Driemaal op woensdagavond en driemaal op donderdagavond van 19.30 uur – 21.30 uur.

De data worden bepaald na voldoende opgaven. Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 Oosterhout.

Kunst is als een tweede taal die het mogelijk maakt het over God te hebben.

Bert Daelemans s.j.

Gildebreders, maakt plezier met muziek vroeg ende laat.

Twee koren zetten zes jubilarissen in de bloemetjes

Onze twee koren, Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt, vierden zondag 23 november gezamenlijk het jaarlijks Ceciliafeest. Het was ons vierde gezamenlijke Ceciliafeest en ook dit keer waren er jubilarissen te huldigen. Hadden we 's ochtends de viering te Wagenberg afgesloten met het lied 'Gildebreders, maakt plezier', in café de Harmonie startten we met ons lijflied.

Na de koffie/thee met gebak en een inleidend woordje van de beide voorzitters was het tijd voor het moment suprême, de huldiging van onze jubilarissen.

Rita Rullens, Jopie van Oosterhout en Sjaan van den Boom vierden hun 40-jarig jubileum en Nel Wischmann, Jo de Deugd en Tiny Oonincx maakten als koorlid de 25 jaar vol. Alles tezamen goed voor 195 koorjaren. Tijdens de huldiging passeerde veel meer de revue dan alleen maar het repeteren en zingen in diverse vieringen in de kerk van Terheijden en Wagenberg, want onze jubilarissen droegen op veel terreinen hun steentje bij voor koor en parochie, zodat een litanie hiervan in dit verslag niet ontbreken mag.

Bestuurslid van het koor, voor een demeterend lid de koormap in orde brengen, zorgen voor cadeautjes met sinterklaas, optreden tijdens het Ceciliafeest, schoonmaken en opbouwen van een orgel, coördineren van de misdienaars, organiseren van uitstapjes voor de misdienaars, vervoer verzorgen van mede-koorleden, schoonmaken van de kerk, openen en sluiten van de Mariadagkapel, lid van de activiteitencommissie van het koor, verzorgen van de bloemen in de kerk, beheer muziekarchief, koffie zetten voor bij de repetitie, etc. Kortom, een heleboel activiteiten die door onze jubilarissen verricht worden ten bate van koor en parochie, door jubilarissen die vaak al meer generaties in onze koren kennen.

Dat alles is een kostbaar, een goed iets, het tekent ook het sociaal gebeuren en de goede sfeer in onze koren. Jopie en Rita spraken de wens uit dat zij zeker als koorlid nog hun gouden jubileum mochten meemaken. Dat zou heel mooi zijn en het zou ook mooi zijn dat onze groep wat uitgebreid kon worden, zowel met dames als heren.



Van links naar rechts: Jo de Deugd, Tini Oonincx, Nel Wischmann, Sjaan van den Boom, Jopie van Oosterhout en Rita Rullens. Een dikke proficiat voor onze jubilarissen.

Na de huldiging was het nog een gezellig samenzijn van koorleden, partners en genodigden, gewoon lekker 'buurten', maar ook nog een bingo aan de hand van een sprookje en een stukje Oosterhouts geschiedenis, gebracht door Frans Engels, - een in Oosterhout woonachtig, maar in Terheijden geboren en getogen koorlid -, waarbij ons Kloveniersgilde een roemrijke rol kreeg toebedacht. Dit alles vergezeld van een drankje op zijn tijd en een overheerlijk warm en koud buffet, verzorgd door ons koorlid- kastelein Joep van Bekhoven en zijn staf.

Aan het eind van dit alles klonken nog opwekkende woorden van dirigent Jan Terpstra en pastoraal werkende Giny van der Korput, ons vermoedelijke nieuwe kandidaat-lid. We gingen allemaal naar huis met een schelp met daarop al de beste wensen voor het nieuwe jaar en je weet als je een schelp aan je oor zet, hoor je het ruisen van de zee, maar bij die schelp van ons hoor je muziek. Al met al was het een pracht van een Ceciliafeest.

***Niet alles wat geteld kan worden, telt en niet alles wat telt, kan geteld worden
(Albert Einstein)***

Wagenberg.

St. Nicolaas. — Naar we vernemen, zal St. Nicolaas dit jaar op Zondag 1-December a.s. onze parochie met een bezoek vereeren. Na de Hoogmis zal St. Nicolaas op de grens van Hooge Zwaluwen-Wagenberg arriveeren, om vergezeld van de harmonie een rondgang door het dorp te maken.

Anno 1935

In nevenstaand krantenbericht uit 1935 wordt het dorp Wagenberg gewoon nog parochie genoemd. Iedereen was toen haast ook nog lid van de parochie. Er is ook sprake van een hoogmis, dat was een plechtige

gezongen eucharistieviering op zon – en feestdagen. Voorafgaand aan de hoogmis werd het kerkvolk door de pastoor gezegend met wijwater, het herenkoor zong dan 'Asperges me' of in de Paastijd 'Vidi aquam' en de gelovigen maakten bij de zegening devoot een kruisteken. Naast die hoogmis was er op zondag ook vaak nog een eucharistieviering zonder zang, gelezen heilige mis genoemd. Beide vieringen kenden wel een preek, welke altijd begon met een Latijns citaat uit het evangelie, wat dan verder in het Nederlands verduidelijkt werd. Wagenberg kende ook nog een vissersmiske, een gelezen heilige mis zonder preek op een zeer vroeg tijdstip op de zondagochtend. Ideale tijd voor de vissers en andere vroege vogels onder de gelovigen , want de mis overslaan , kwam toen nog niet op bij de gelovigen. Opvallend is ook dat de Sint pas kwam na de hoogmis, in die tijd hield men bij het plannen van activiteiten rekening met de tijden van vieringen in de kerk.

Tijdens de bevrijding in 1944 werd het zusterklooster van Wagenberg door oorlogsgeweld vernield, de zusters vonden zolang onderdak in het zusterklooster van Terheijden en in het Wagenbergse Wit Gele Kruisgebouw aan de Dorpsstraat en konden in 1952 hun nieuwe Wagenbergse klooster aan de Kerkstraat betrekken en daar reden de Sint en zijn toen nog roetzwarte Pieten niet stilletjes hun huisje voorbij.

De 5 oorspronkelijke parochies van onze Vijf Heiligen Parochie beschikten elk over een eigen pastoor met één of meer kapelaans, een zusterklooster , een grote kerk waarin je geen zitplaats vond als je aan de late kant was, tal van katholieke verenigingen, scholen waar de catechismus geleerd werd, er werd gebeden voor en na het eten, we droegen zorg voor de zusters en paters in de missie. Het was een Rijk Rooms leven , dat toch langzamerhand verstilde, veel zaken werden geschrapt of gewijzigd.

Nieuwe generaties schijnen de aandacht weer te richten op en zin te vinden in vormen van aanbidding, in de biecht en het bidden van de rozenkrans, op hun zoektocht naar zin in het bestaan , want daar blijven we naar op zoek.





*Broederschap is iets “diep menselijks”.
Ondanks de vele oorlogen, spanningen
en verdeeldheid in de wereld, zonder
broederschap kan geen mens
overleven, groeien of leren.
Broederschap ontstaat uit onze*

*natuurlijke neiging om relaties aan te gaan en ons leven te delen met anderen;
daarin wordt onze menselijkheid het best vervuld.*

Weer anders ...

Het zal haast niemand ontgaan dat er binnen de kerk grote veranderingen aan de gang zijn, veranderingen die het gevolg zijn van de teruglopende kerkelijke betrokkenheid en de daarmee samengaande vermindering van het aantal priesters en pastoraal werkenden.

Onze vijf zelfstandige parochies, gingen daarom al in 2004 (zeker niet van harte) samen als **Vijf Heiligen Parochie**, maar daar hield het nog niet mee op, want samen met 5 andere parochies in onze regio vormen we nu ook al een samenwerkingsverband onder de naam **pastorale zone de Wijngaard** en daarnaast kregen we in 2024 te maken met het nog maar eens in de twee weken vieren in Terheijden en Wagenberg.

Het Bisdom kiest voor wat betreft onze Vijf Heiligen Parochie voor een accentverschuiving vanaf 1 januari 2026. De H. Maria Magdalenakapel te Made wordt de hoofdkerk van onze parochie alwaar op zondag altijd de eucharistie wordt gevierd. Naast de eucharistieviering worden daar ook andere activiteiten rond geloof en zingeving georganiseerd. Er komt in Made tevens een einde aan de zondagsviering door de parochie in Seniorenpartner ‘de Wijngaard’.

Wat betekent dit alles voor Terheijden en Wagenberg? Zowel in Terheijden als op Wagenberg is er vanaf 1 januari 2026 om de twee weken een eucharistieviering op zaterdagavond om 19.00 uur. Wat dit betreft, verandert er voor Terheijden niet veel, maar voor de geloofsgemeenschap van Wagenberg betekent dit toch wel een zware aderlating , twee keer per maand vieren op zondag wordt twee keer per maand vieren op zaterdagavond. We beseffen dat deze verandering problemen gaat geven, maar met deze constructie kunnen we in Terheijden en op Wagenberg toch blijven vieren in het weekend.

Uitvaartvieringen, huwelijksvieringen en dopen blijven in Terheijden en Wagenberg gewoon mogelijk, in bepaalde gevallen kan er ook nog op zondag gevierd worden en met Kerstmis en Pasen zullen de tijden worden aangepast. (In Terheijden blijft ook de viering in Zorgcentrum Antonius Abt gehandhaafd). Al weer wordt ons gevraagd de schouders eronder te zetten om in andere omstandigheden samen ons geloof te vieren. We hopen ook dat onze kosters, lectoren en onze koren hieraan hun medewerking kunnen blijven geven.

Zo’n kleine 10 jaar geleden ging onze pastoraal meewerkende Giny van der Korput met pensioen in de parochie Prinsenbeek en haar werd door bisschop Liesen gevraagd om op vrijwillige basis te gaan werken in de Vijf Heiligen Parochie, zij kreeg hiertoe een zending. Nou, dat werken in onze parochie heeft zij vol vuur gedaan, in een periode waarin onze parochie een veelvuldige wisseling van ons pastoraal team kende. Zij was volop actief met dopen, voorgaan in uitvaarten, met de allerzielenviering, de talloze bezoeken bij zieken en

ouderen, de viering op kerstavond en de carnavalsviering, haar kleinkinderen noemen de Gummaruskerk niet voor niets 'oma's kerk'.

Maar aan het eind van het jaar bereikt Giny de leeftijd van 75 jaar en vanwege het bereiken van die leeftijd heeft bisschop Liesen haar opdracht als vrijwilliger met een pastorale zending ingetrokken. Tot haar en onze teleurstelling zal zij vanaf 1 januari 2026 niet meer kunnen voorgaan in liturgische vieringen. Vanaf deze plaats willen wij haar alvast heel hartelijk danken voor haar inzet voor onze parochie. Giny zal op een door haar zelf gekozen wijze afscheid nemen, hetgeen wij respecteren. Pastoor Ronald van Bronswijk zal, geholpen door de andere pastores van de pastorale zone zorg blijven dragen voor de pastorale zorg in onze Vijf Heiligen Parochie. Twee veranderingen met ingang van het nieuwe jaar; we zijn er niet blij mee, maar we hopen toch dat iedereen in deze weer veranderde situatie genoeg geestkracht en doorzettingsvermogen overhoudt om het geloofsleven in onze parochie mee gaande te houden.

Prachtige dochters

Hoop heeft twee prachtige dochters, woede en moed. Woede over de dingen zoals ze zijn en moed om te geloven dat ze niet zullen blijven zoals ze zijn.

Aanmelden Herdertjes - tocht 2025



Aan melden doe je door een mail te sturen naar:

wonderzoekenvhp@gmail.com

Onder vermelding van: Herdertjestocht 2025.

- In die mail vermeldt je je naam, leeftijd, telefoonnummer + e-mailadres.
- Mocht je met meer mensen/vrienden willen deelnemen geef dat dan aan en vermeld ook hun gegevens en geef aan wie het inschrijfgeld overmaakt. Uiteraard ook de deelnemers van 12 tot 16 jaar in je mail vermelden.
- Maak meteen het inschrijfgeld over m.b.v. deze QR code of gewoon overmaken op NL70RABO0131502956 t.n.v. Vijf Heiligen Parochie o.v.v. Herdertjestocht 2025 en je naam (contactpersoon).
- Wanneer wij je mail ontvangen en het inschrijfgeld is overgemaakt, is je aanmelding voltooid en krijg je van ons een bevestiging.
- Zie verder website Vijf Heiligen Parochie : www.naardekerk.nl



Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en pastorale zone de Wijngaard

Zaterdag 29 november 2025 1e zondag van de Advent

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk.
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.

Collecte voor de koren

Zondag 30 november 2025 1e zondag van de Advent

Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur
Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk. Cantor H. Vergouwen, organist J. v. Otdorp.

Maandag 1 december 2025

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur. Woord & Communieviering G. v. d. Korput

Zondag 7 december 2025 2^e zondag van de Advent

Made Victoriazaal Seniorenpartner 'de Wijngaerd' 9.30 uur

Eucharistieviering pastoor R. v. Bronswijk.

Caritascollecte Kerst - attenties, zang wordt verzorgd door het Gezelligheidskoor.

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Woord & Communieviering G. v.d. Korput

Zang Cantores van Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden met organist John van Opdorp. **Caritascollecte Kerst - attenties**

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made:

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Openingstijd: woensdagochtend 9.30 uur – 12.00 uur

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Zingend aan het licht komen met Huub Oosterhuis

Zingen ontspant. Zingen verbindt. Zingen is twee keer bidden. In de donkerste maand van het jaar zingen we het 'lichter' voor ieder die mee wil doen, met liederen van dichter Huub Oosterhuis. Ook delen we wat de muziek en de teksten in ons teweeg brengen. Een aanrader in de Advent om het hart te verlichten.

Programma

Ontvangst tussen 19.00 uur en 19.30 uur met koffie en thee. Inleiding over Huub Oosterhuis We lezen en zingen 'Licht dat ons aanstoot...' We gaan in gesprek over dit lied (met koffie/thee). We zingen nog een aantal liederen van Huub Oosterhuis en sluiten af met een liedtekst over het 'Onze Vader'

Wanneer? Maandag 8 december 2025

Hoe laat? 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Waar? Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout

Door Anja Smulders, Lia Rijbroek, Gerrie v. Bree (Werkgroep ZIJ)

Toegang Gratis (incl. koffie/thee). Uw vrije gave is zeer welkom.





De sleutel

Dinsdag 25 november 2025 mochten pastoor Ronald van Bronswijk, andere leden van het parochiebestuur VHP en de adviseur bouwzaken van het bisdom uit handen van medewerkers van Breda Bouw de sleutels ontvangen van de H. Maria Magdalenakapel. De schoonmaak van de kapel, de inrichting en de verhuis van het parochiesecretariaat dat ook een plaats krijgt in de kapel, staan nu te gebeuren en we hopen met Kerstmis voor het eerst in de kapel samen te gaan vieren.

Op vrijdag 12 december 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 190 Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook. Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 10 december 2025. Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl

KERSTMARKT
VRIJDAG 12 DECEMBER
16:00 - 21:00 UUR

GRATIS TOEGANG!

MET KOEK-EN-ZOPIEKRAAM
VOOR BROODIES WORST, ERFTENSOEP, GLIHWIEN EN WARM CHOCOHIEL!

Rakkerij van Dongen | BoBo's | DA Relinde
Dorpsbrouwerij Terheijden | Droomwerelden Marij van Ham
Ellen's Powertex Creaties | Groei & Bloei | Hip by Yvon
Out of the Bags | L.E.U.K. Zelfgemaakte Babykleding | Liever Thuis
Lumi by Iainy | Wool Art | Marja's Zaiteljijs | Marjoleins Atelier
Molen de Arend | Studio Vorstenbosch | Vrienden van Sovak
Sovak | Tools to Work | VVV / Recreatief Drimmelen
Wereldwinkel Made | Koek- en zopiekraam SBAAT

ZAAL 'DE ABT' | MARKSTRAAT 2 | TERHEIJDEN